

## Flyverstenen i Torstedlund Skov

Et af besættelsestidens mange tragedier udspandt sig i Torstedlund Skov kort før midnat den 20. april 1945, altså få dage før befrielsen. Det var en engelsk flyver, der blev skudt ned, og alle 11 ombordværende blev dræbt.

Nedstyrtningsstedet er markeret med en mindesten, kaldet 'Flyverstenen', hvortil der er hæftet den ene af maskinens fire propeller.

Rebild Turistforening havde i 2018 en aftenudflugt hertil, og her deltog omkring 50 mennesker, som fik en beretning om den tragiske hændelse og det, der førte til etablering af et mindeområde her ude i Rold Skov.

En tur til Flyvestenen er noget, som mange mennesker selv tager, og en af dem er landmand Erik Jensen fra Nysum, der også gerne tager sine gæster med hertil.

Erik Jensen, der arbejder på det nærliggende Nørlund Savværk, fortæller i det følgende, hvordan man finder stedet, og han giver sin beretning af, hvad der førte til etablering af mindestedet og senere af etablering af en gravplads på Aarestrup Kirkegård for de omkomne.

---

Jeg kan varmt anbefale, at man tager sine gæster med på en tur til nedstyrtningsstedet. Samtidig med, at man på den måde kan mindes en af krigens tragiske hændelser, får man samtidig en naturoplevelse under vandreturen gennem skoven.



Forfatteren er her fotograferet ved den smukke natursten, der er rejst på nedstyrtningsstedet

Man finder Flyverstenen på følgende måde: Parker din bil på P-pladsen ved indkørslen til Nørlund Savværk. Du følger så asfaltvejen til fods ca. 100 meter, hvorefter vejen drejer til venstre, hvor et skilt viser vej ligeud til Flyverstenen.

Det var arbejdere ved Nørlund Savværk, som dybt berørte af ulykken rejste stenen den 4. august 1945 til minde om de dræbte, hvis navne er indhugget på

stenen. Den smukke natursten blev fundet syd for Lundemose i Hestehaven, hvor den blev udgravet den 23. juni 1945 og transporteret til nedstyrtningsstedet på en vogn forspændt af fire af savværkets heste.



**Her ses de 11 hvide gravsten på Aarestrup Kirkegård, der ærer de omkomne fra fly-nedstyrtningen**

Der skulle imidlertid gå et par år efter nedstyrtningen, inden man fandt de omkomne. De var begravet i et sumpet område på selve nedstyrtningsstedet. I løbet af en nat blev de gravet op af frivillige og lagt i kister, hvorefter britiske specialister blev

tilkaldt for at identificere de omkomne.

Kisterne førtes herefter til Aarestrup kirke, hvor begravelsen fandt sted den 22. juni 1947, og hvor ca. 600 mennesker var mødt frem for at ære de omkomne, herunder repræsentanter fra det officielle Storbritannien og Holland.

Efter den smukke vandretur kan du køre til Aarestrup Kirke, hvor de omkomne blev begravet, og hvor du på kirkegården kan finde de 11 hvide gravsten.

Erik Jensen, Nysum